



**Γράφει ο  
Αντώνης Μπουχάγιαρ**

Θα ήθελα να σας δώσω μια ιδέα σχετικά με την αίσθηση να προσπαθούμε να ακούσουμε συγκεκριμένους σταθμούς της Μέσης και Εγγύς Ανατολής ενώ βρισκόμαστε στην ανατολική ακτή της Βόρειας Αμερικής. Έχω "εξάρτηση" στην ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών στα βραχεία κύματα από τότε που ήμουν 6 ετών, όταν ο πατέρας μου έδωσε ένα παλιό γερμανικό ραδιόφωνο Telefunken, το οποίο είχε δυνατότητα λήψης και στα μεσαία κύματα εκτός από τα βραχεία.



Ζούσα στο Τορόντο του Καναδά, για δέκα χρόνια περίπου κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών σπουδών μου και το καλύτερο χόμπι μου ήταν φυσικά το ραδιόφωνο μου (μέχρι τότε είχα ένα Realistic SX-190).

Όπως όλοι γνωρίζουμε, για να υπάρχει ένα ευνοϊκό « άνοιγμα » για DXing μακρινών περιοχών, εκτός από ευαίσθητο δέκτη και καλή κεραία, τόσο ο σταθμός λήψης όσο και ο σταθμός εκπομπής (δηλαδή εμείς και σταθμός που θέλουμε να πιάσουμε) πρέπει να βρίσκονται στο σκοτάδι, διότι το στρώμα της ιονόσφαιρας που ανακλά τα ραδιοκύματα βρίσκεται στη σωστή θέση μόνο μετά τη δύση του ηλίου.

Η εξεύρεση της κατάλληλης ημέρας όταν το ανατολικό τμήμα της βορειοαμερικανικής ηπείρου, όπως και οι περιοχές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, βρίσκονται στο σκοτάδι, χρειάζεται κάποιον υπολογισμό, υπομονή και πολύ καλή τύχη, διότι υπάρχουν μόνο δύο ή τρεις ημέρες σε όλη τη διάρκεια του έτους κατά τις οποίες ικανοποιούνται αυτές οι συνθήκες, δηλαδή περίπου στις 5 μ.μ. τοπική ώρα που αντιστοιχεί στις 2 π.μ. της επόμενης ημέρας για την περιοχή στόχο.



Ήθελα πάρα πολύ να λάβω μία κάρτα QSL από το Βακου του Azerbaijan, όπως και από την Τιφλίδα της Γεωργίας και το Yerevan της Αρμενίας, που τότε ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση. Προσπαθούσα πολύ για πολλά χρόνια κατά τη διάρκεια τέτοιων ημερών όταν, τελικά, άκουσα το Βακου για αρκετό χρόνο (και όχι πολύ γιατί η περιοχή στόχος κινούνταν σιγά σιγά στο φως του ήλιου) για να λάβω κάρτα QSL.

Το Yerevan ήταν κάπως ευκολότερο, αν και μου πήρε άλλο ένα έτος αναμονής για τον κατάλληλο χρόνο για να στείλω μία αναφορά και να λάβω QSL και το ίδιο ίσχυε για την Τιφλίδα.

Ένας σταθμός που ακουγόταν πολύ καλά από τη Βόρειο Αμερική ήταν το Radio Tashkent που εξέπεμπε στα Αγγλικά για την Ινδία και Αυστραλία. Η καλύτερη ώρα, ήταν περίπου το τοπικό πρωί στις 7 π.μ. όπως επίσης και για την Alma Ata του Kazakhstan.



Οι σταθμοί από Ελλάδα (Φωνή της Ελλάδας) και Τουρκία (Φωνή της Τουρκίας) είχαν ικανοποιητική λήψη και τους άκουγα και τους δύο λόγω του ότι γνωρίζω και τις δύο γλώσσες. Άλλοι σταθμοί που ακουγόταν από την περιοχή ήταν μερικοί Αραβικοί, όπως επίσης και η Κύπρος ειδικότερα οι εγκαταστάσεις του BBC στο νησί, το Ισραήλ είχε καλό σήμα, όπως επίσης και το Ιράν, το οποίο είχε από την ωραιότερη μουσική που θα μπορούσε να ακούσει κάποιος, κυρίως πριν από την επανάσταση του 1979.

Ελπίζω να σας έδωσα μία ιδέα για τον τρόπο να ληφθούν συγκεκριμένοι σταθμοί από αυτό το τμήμα του κόσμου με έναν όχι τόσο ακριβό δέκτη.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 73s!

**Tony Buhagiari**